

# Ontroerende muizenwereldreis

## RECENSIE DJT DE REUS

★★★★☆

**Gebeurtenis** DJT De Reus speelt 'Reismuis' (4+) **Tekst en regie** Henk de Reus **Spel** Annemiek Funneman **Zang, instrumenten en composities** Marjet Spook **Decor en poppen** Louise Caspers **Kostuum** Aafje Horst **Gezien** 7/4 (première) De Tamboer, Hoogeveen **Publiek** 150 **Nog te zien** januari t/m april 2014

Door Peter van Strien

Eigenlijk maar goed dat er eens iets mis gaat in zo'n muizenleven. Dan kun je nog eens wat beleven. Vraag maar aan muis Dingeman. Hij mist de boot, raakt daarmee zijn geliefde kwijt en verzeilt dan in een spannende zoektocht. Een leerzame wereldreis die hem tenslotte naar haar terug zal voeren. Rijker, wijzer en ... gelukkiger. Wat een bofkont eigenlijk, die Dingeman. Lekker op avontuur geweest en vrouwtje sluit haar held vol liefde in de armen. Souris heet ze. Een Française ... dat scheelt.

*Reismuis* is een ingenieus vervolg op de nog lopende voorstelling *Huismuis* van het Drents Jeugd Theater De Reus. Wie reist komt

nog eens iemand tegen. Zelfs al sta je in je dooie eentje op een rotsklif snikkend naar een wegvarend schip te roepen, dan komt er een papegaaiduiker naast je zitten en vraagt waar je heen wil. Kom, vlieg maar met me mee!

Als de nood hoog is vallen zelfs taalbarrières weg. Goed te weten, jongens en meisjes: je bent nooit alleen. Als je verdwaald bent, als je mama mist of je liefje. Altijd iemand die de weg wijst, die je helpt. Het mag best wel eens gevaarlijk worden, van hier naar daar, van hot naar haar, over hoge bergen en in diepe dalen. Je wordt weer thuis gebracht. Herkenbaar kinderleed, herkenbare grottemensendromen.

Annemiek Funneman vertelt de avonturen prachtig en met aanstekelijke opgewektheid. Met al die kleine grappige vondsten in taal, decor en presentatie, ga je onverbiddelijk voor de bijl. Je moet wel meeleven met dat knuffelmuisje. Zangeres/muzikant Marjet Spook speelt mee, zorgt voor een suggestief live-muzikaal decor, tovert het gepiep van jonge muisjes uit de viool en het zware geluid van de sloopstoeter uit de contrabas. Een prachtige, ontroerende voorstelling, waar niet alleen kinderen van zullen smullen.